



Bij de zondag



Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan met hen te delen
die geen deel van leven heeft.

Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Bij de viering van het Heilig Avondmaal, aanstaande zondag,
NLB 387, couplet 1, 2 en 5.

Agenda

Zondag 22 september - Startzondag
Elke vrijdag - Stamtafel

Collecte

1^e collecte Protestantse Kerk Jongere
Generaties (zie toelichting in de linker
kolom)
2^e collecte Kerk
3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

8 september 2024 – Ds. Fini van Zoelen
uit Hoogeveen
Organist: Harry Bosma

Liederen en Schriftlezing:

Intochtslied: NLB 92: 1, 2 - 3
Moment voor de kinderen
Smeekgebed - besloten met NLB 301h
Zingen: NLB 305
Schriftlezing: Marcus 8: 27-38
Zingen: NLB 339A
Verkondiging
Zingen: NLB 840
Dienst van de tafel
Voorbeden-na elke voorbede NLB 367c
Tafelgebed
Slotlied: NLB 910: 2, 3, 4
Zegen

1e Collecte – Protestantse Kerk Jongere Generaties

Het hele jaar met jongeren op weg. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten met methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. Via het programma 'Jonge generaties' ondersteunt de Protestantse Kerk gemeenten om aantrekkelijke en inspirerende activiteiten voor jongeren te organiseren.

Startzondag 22 september 2024



Startzondag 22 september 2024 Ontmoetingskerk, aanvang 09.30 uur

Thema: Als nieuw! Leven in het Licht van Gods Koninkrijk!

Op de Startzondag sluiten we in de viering aan bij het thema van de PKN, de landelijke kerk.

God daagt ons telkens weer uit het leven, de wereld en haar mensen 'als nieuw' te zien, in het licht van Gods Koninkrijk.

Bij de afbeelding die bij dit thema hoort is een prachtige uitleg:

Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen in gebed reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een kroon en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn. De rode schaduwlijn met gebogen hoofden laten zien dat we elkaar in pijn en verdriet ook vasthouden.

Van harte welkom in de viering - waarin we afscheid nemen en ambtsdragers bevestigen - én in het gezellige programma na de dienst!

Kosters:

In de week van 9 -15 september a.s. (wk 37) zijn Alex en Stijnje Scheper de dienstdoende kosters.

Stijnje: 06 284 548 22

Alex: 06 515 743 74

Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Predikant – ds. Betty Gras: 06 21916710

Kerkelijk werker – Roelie Stevens: 06 45741799

Scriba – Martha vd Zwaag: 06 34825931

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

HEB JIJ AL EEN FORMULIER INGEVULD
voor de diensteneiling

4 oktober



DOE HET DIT WEEKEND NOG!

onmoeten



Dit weekend is de laatste mogelijkheid
Formulieren liggen in de Schakel